

Udsnit af bestyrelsesmødereferat fra 7.10.13 ang. Worshoppene for kræmmerne og foreningerne

5. Workshoppene var i det store hele en positiv oplevelse.

Elsbeth lagde ud med at opfordre de tilstedeværende til at tænke Orø som en helhed, og at vi skal prøve at finde frem til hvad gør Orø mest attraktiv for alle. Får vore gæster en rigtig god oplevelse af øen kan det føre på lang sigt til, at vi får flere tilflyttere (også yngre) og muligvis flere arbejdspladser på øen. Turisme er ikke endemålet. Men Orøkontoret har til opgave at stå for turistinformation og borgerservice, og det agter vi at gøre så godt vi formår. Vi har brug for villigt samarbejde med øens folk.

Vedr. sommermarkederne (workshop 1) var der bred enighed om at mulighederne for at udvikle markederne foran kontoret ikke eksisterede, og at betingelserne ville være meget mere attraktive overfor og bagved Brugsen. Der er meget mere plads til boderne og parkering (ved hallen). Der kunne være flere indslag, bl.a. mere for børn. Perioden skal forlænges i begge sider af juli. Orøkontoret skal have en bod med turistinformation. Bodpladserne skal være gratis. Gruppen udarbejdede en hel arbejdsplan for projektet Ø-mrked! Kontaktpersoner for kræmmerne blev valgt – Henriette (graver) og Bente Guldborg fra kræmmerne, Pia fra Orøkontoret.

Trods at relativt få foreninger var repræsenteret til workshop 2, var diskussionen fin og positiv.

Glenda har lavet en oversigt over de mange punkter der blev nævnt:

- Generelt meget mere for børn (der er så mange børn på Orø om sommeren): undervisning, kurser eller lign fx. på dyreparken i sommerferien, eller sport, maling, andet??, sportevents i hallen (evt. bare holde den åben). Holde fast i blå stand arrangementer. Hoppeborg på campingplads. Børne film. Malekursus.
- Bedre koordineret information om alle mulighederne på Orø, adresser, åbningstider, tilbud mm. Kunne være på vores egen hjemmeside. En trykt Orø kalender ved hver sæsonstart. Info-standere rundt om på øen.
- Trampestier SKAL vedligeholdes meget bedre/oftere. Ridestier igen?
- Strandene renses for tang - hele vejen rundt om øen og oftere end nu.
- Udvikle/markedsføre lokale fødevarer: Fisk, honning, snaps, lam, andet?
- Vikinge (og evt. andre temaer) bør komme igen.
- Musik festival – Orø amatør musik festival – sådan en musikgruppe er allerede i gang. Eller fx Blue grass festival. Skal vokse organisk ud fra øens egne musikkræfter.
- Cyklerne hentes ud på øen (ved færger mm). Cykelstier i naturen, om øen eller dele af øen.
- Hvad med en Øfest – men det er der måske allerede, á la et stort langt bord til spisning, grill, hoppeborg for ungerne, medbring selv vin og kød ?
- Teater og en Orø revy. Børneteater.

Én sagde at hun som frivillig lavede de ting (bl.a. havkajakklubben) som hun havde mest lyst til, og ikke for turister der bare kommer og nyder og går igen, hvorefter man ryder op efter dem. Det er et vigtigt punkt – at frivilligheden har sine begrænsninger, men der var også enighed om at, har Orøboerne det godt med det liv de lever her, vil besøgende alt andet lige få en god oplevelse.

Glenda og Helle Abild (grafiker m/sommerhus) vil udarbejde en pjece "Velkommen til Orø" for nye beboere, både faste og sommerhusfolk.